

CHP Kimlerin Partisi Olmak İstiyor?

METİN ÖZDEMİR *Avukat / Berlin*

Yıllardan beri bir erime ve yok olma süreci yaşıyan ve fakat bunu bir türlü görmek istemeyen CHP, 18 Nisan 1999 TBMM genel seçimlerinde aldığı ağır yenilgi ile TBMM dışında kalınca, bu acı gerçeği kabul edip yeni bir başlangıç yaparak toparlanma çalışmalarına başladı.

CHP'nin bu toparlanma ve yeniden yapılanma çalışmalarının başarısı, geldiği durumun nedenlerini doğru olarak belirlemesine bağlıdır.

CHP, hem Atatürk'ün izinde hem de sosyal demokrat bir parti olmak istemiş; ama ne Atatürk'ün izinde ne de sosyal demokrat bir parti olabilmıştır. CHP'nin yöneticileri, sürekli olarak, Atatürk'ün altı okla simgeleşen altı ilkesini ve **"CHP, Atatürk'ün partisidir. Onun izindedir. Onun ilkelerinin ve devrimlerinin bekçisi ve savunucusudur"**, **"CHP, cumhuriyetin ve laikliğin güvencesidir"**, **"Türkiye'nin sorunlarını ancak CHP çözebilir"**, **"Bize yeni bir kuvayı milliye ruhu gereklidir. CHP, kuvayı milliye ruhunu yeniden canlandırmalıdır"**.. gibi cümleleri tekrarlayıp durmuştur. Atatürk'ün altı ilkesini ve bu gibi cümleleri yazıp söylemek iyi, güzel ama, bunları sadece yazıp söylemek Atatürk'ün izinde olmak ve onun gösterdiği amaçlara ulaşmak için yeterli olmadığı gibi, halkın ve ülkenin sorunlarının çözümü ile ilgili doğru politikalar üretmeye de yeterli değildir.

Atatürk, CHP'yi CHP'lilere iktidarda ve tek parti olarak emanet etmiştir. Ne var ki bu ilkelere ve cümlelerin CHP yöneticileri tarafından sürekli olarak yazılıp söylenmesi, bugün CHP'nin TBMM dışında kalmasını önlemeye yetmediği gibi, Atatürk'e ve onun ilkelerine, eserlerine karşı olan görüşlerin görülmedik boyutlarda güçlenmesini önlemeye de yetmemiştir. Türkiye'de, Atatürk'ün izinde olmadığını ve onun Türk ulusuna gösterdiği amaçlara ulaşmak istemediğini söyleyen siyasal parti yoktur. Atatürk'e ve onun eserlerine karşı olduğunu söyleyen siyasal parti de yoktur. ANAP, DSP, DYP, MHP de Atatürk'ün izinde olduklarını, onun gösterdiği amaçlara ulaşmak istediklerini söylüyorlar; cumhuriyeti ve laikliği savunuyorlar. Fazilet Partisi dahi bunların aksini söylemiyor. Atatürk'ün izinde olmak isteyen CHP, kendisini, Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyen diğer partilerden ayırt edici özelliklerle tanımlamamış; Atatürk'ün izinde olduklarını söyleyen ANAP, DSP, DYP, MHP'nin politikalarını destekleyerek onlardan ayırt edilmez olmuştur.

Bu bakımdan, hem sosyal demokrat hem de Atatürk'ün izinde bir parti olmak isteyen CHP'nin, kendisini, hem Atatürk'ün izinde olduğunu söyleyen diğer partilerden ayırt edecek hem de onun sosyal demokrat bir parti olmasını belirleyecek özelliklerle tanımlaması gerekmektedir. Bu özelliklerden önemli bir tanesi, CHP'nin kimlerin partisi olmak istediğidir. CHP, her şeyden önce, hangi toplumsal kesimlerin çıkarlarının siyasal temsilcisi ve koruyucusu olduğunu, kimlerin partisi olmak istediğini çok açık ve kesin bir şekilde belirlemelidir.

CHP, halkın ve ülkenin sorunlarına, çıkarlarını temsil ve korumak istediği toplumsal kesimler adına yaklaşacak, çözüm önerileri getirecek ve bu sorunları onlar adına çözecektir. CHP'nin, halkın ve ülkenin sorunlarına kimler adına ve nasıl yaklaşacağı, bu sorunları kimler adına ve nasıl çözeceği, toplumda kimlerin çıkarlarının siyasal temsilcisi ve koruyucusu olduğunu, kimlerin partisi olmak istediğini belirlemesine bağlıdır. CHP'nin, şimdi yürüttüğü toparlanma ve yeniden yapılanma çalışmalarında geldiği durumun nedenlerini doğru olarak araştırıp belirlemediği görülmektedir. CHP'nin, kimlerin çıkarlarının siyasal temsilcisi ve koruyucusu olduğunu, kimler adına politika üretmek istediğini belirlemeden, belli konularda politika üretmek istemesi ve politika üretmek amacı ile komisyonlar oluşturması, arabayı atların önüne koşması demektir. Bugün, çok yanlış ve zararlı politikaların üretilmesi, politika üretilmek istenilen bazı konularda karşıt yaklaşımların ve görüşlerin ortaya çıkması, CHP'nin kimlerin partisi olduğunu ve kimler adına politika üretmek istediğini belirlememiş olmasındandır.