

Doğru Politika Üretme Sorunu (2)

Avukat Metin ÖZDEMİR

Kendilerini “demokratik sol” ve “sosyal demokrat” olarak tanımlamış olmalarına karşın, çıkarları “demokratik sol” ve “sosyal demokrat” partiler tarafından korunan ve temsil edilen toplumsal güçlerin partileri hiçbir zaman olamayan DSP ve CHP, tarihsel olarak dayandıkları ve çıkarlarını korudukları belli toplumsal kesimlerin partileri olarak kalmışlardır. DSP ve CHP’nin, ANAP, DYP ve MHP ile olan siyasal ilişkileri, DSP ve CHP’nin tarihsel olarak dayandıkları ve çıkarlarını korudukları bu sınıfsal güçlerin, ANAP, DYP ve MHP’nin çıkarlarını koruyup temsil ettikleri mali sermaye ile arasındaki ilişkilerden bağımsız ve kopuk değildir. Bu ilişkilerde belirleyici olan sınıfsal güç ise, ANAP, DYP ve MHP’nin çıkarlarını korudukları mali sermayedir. Birlikte üretilen ve uygulanan politikalar da, mali sermayenin çıkarlarına hizmet eden politikalar olmuştur.

Görüldüğü gibi, DSP ve CHP, çıkarlarını korumaları gereken ve “demokratik sol” - “sosyal demokrat” kavramların siyasal koruması altında bulunan toplumsal güçlerin değil, mali sermayenin çıkarlarını koruyan politikalar üreten uygulamışlar, mali sermayenin hizmetinde siyasal konum almışlardır.

“Demokratik sol” ve “sosyal demokrat” adına siyasal alana çıkan bu siyasal partilerin, kendilerini tanımladıkları “demokratik sol” ve “sosyal demokrat” kavramlarla tanımlanamayacak politikalar üreten uygulamalarının, bu kavramların dışına düşen siyasal konumların almalarının, “demokratik sol” ve “sosyal demokrat” olmayışlarının temel nedeni, doğru ideolojiden yoksun olmalarıdır.

Şimdi, kendilerini “sosyal demokrat - sosyalist - demokratik sol” olarak tanımlayan bu siyasi partilerin üreten uyguladıkları yanlış ve zararlı politikalarından bazı örnekleri hatırlamaya çalışalım:

Türkiye’de yürürlükte olan rejimin halka getirdiği, kan, ter ve gözyaşdır. Rejimin sonuçları, emekçi ve yoksul halk kesimlerine çok pahalıya mal olmaktadır. Kendilerini “demokratik sol - sosyal demokrat - sosyalist” olarak tanımlayan siyasal partilerin, halkın acı ve ıstıraplarını dindirmek için, her şeyden önce, siyasal iktidar sorununu çözüp bu baskıcı ve otoriter rejime son vererek demokrasiyi kurmaya, hak ve özgürlükleri çağdaş ölçü ve güvenceleri ile tam bir geçerliliğe kavuşturmaya, devleti ve toplumu demokratikleştirmeye yönelik doğru politikalar üreten uygulamaları gerekirken, bu özgürlük düşmanı baskı-

cı ve otoriter rejimin sonuçları ile uğraşan yanlış ve zararlı politikalar üreten uygulamışlardır:

Türkiye’de insanlar faili bilinmeyen şekillerde öldürülmekte ve kaybedilmektedir. Bu olaylar, yürürlükte olan rejimin sonuçlarıdır. Bu olayların son bulması için, siyasal iktidar sorununu demokrasi ve özgürlük güçleri lehine çözmeye yönelik siyasal çalışmalar yapılması gerekirken, rejimin sonuçları olan bu olaylar karşısında ağlayıp yakınmakla yetinilmektedir.

Susurluk’ta meydana gelen bir trafik kazasında saklanamayacak şekilde açığa çıkan devlet aygıtının işleyişi ile ilgili yasadışı ilişkiler, yürürlükte olan rejimin sonuçlarıdır. Devlet aygıtının işleyişine hâkim olan bu tür yasadışı ilişkilere son verebilmek için, her şeyden önce halkın desteğini kazanarak yürürlükteki rejime son verip rejimi ve devleti demokratikleştirmek gerekirken, rejimin sonuçları olan bu ve benzeri türden ilişkilerin kınandığı eylemlerle yetinilmektedir. Bazan, PKK bayrakları altında miting yapılması gibi, öyle yanlış ve zararlı eylemler yapılmaktadır ki, yapılan eylem halkın desteğini kazanma yerine, Susurluk’ta ortaya çıkan ilişkilere hizmet eden tersine bir işlev görmektedir. Bazan da Ankara’nın sokaklarını süpürme, lamba yakıp söndürme gibi, sorunun çözümüne hiçbir katkı yapmayan, sorunun ciddiyeti ile bağdaşmayan ve halkın

acıları ile alay eden sözde eylemler yapılmaktadır.

Yürürlükte olan rejimde, diğer özgürlükler gibi, düşünce özgürlüğü de çok sınırlı ve güvencesiz olarak düzenlenmiştir. Düşüncelerini açıklayan birçok yurttaş hapis ve para cezasına mahkûm edilmektedir. Düşünceyi açıklamayı suç sayan ve bu mahkûmiyetlere temel olan yasal düzenlemeler, yürürlükte olan rejimin hukuksal yapısının bir parçasıdır. Bu mahkûmiyetler de, yürürlükte olan rejimin sonuçlarıdır. Düşünce özgürlüğü adına yapılan çalışmaların rejime ve onun hukuksal yapısına son verme amacına yönelik olmaları gerekirken, bu konudaki çabalar rejimin hukuksal yapısının bir parçası olan birkaç yasa maddesinin uygulanması ile oluşan bazı tanıdık kişilerin mahkûmiyet kararlarının ortadan kaldırılmasına yönelik olmakla sınırlı kalmaktadır. Sorunların sonuçları ile uğraşan bu yanlış ve zararlı politikalar, bu siyasal partilerin yanlış ideolojilerinden kaynaklanmaktadır.

Devletin sınıfsal niteliğinin doğal gereği ve sonuç olarak, devlette egemenlik sorunu sınıfsal temelde çözülür. Egemenliğin kullanıldığı devlet organlarının oluşması, yapılması, işlemesi sınıfsal temelde çözüldüğü gibi, bu süreçlerin gerçekleştiği yasal koşullar da sınıfsal temelde oluşur. Kendilerini “sosyal demokrat - sosyalist - demokratik sol” olarak tanımlayan siyasal partilerin, ülkemizde demokrasiyi kurmak, hak ve özgürlükleri çağdaş ölçü ve güvenceleri bile tam bir geçerliliğe kavuşturmak için, demokrasi ve özgürlüklerde en çok çıkarı olan emekçi toplumsal

güçlerin desteğini kazanma amacına yönelik sınıfsal temelde politikalar üreten uygulamaları gerekirken, etnik temelde, din ve mezhep temeline toplumsal destek kazanmaya yönelik, Kürt ve Alevi dalkavukluğu yapan yanlış ve zararlı politikalar üreten uygulamaları, bu siyasal partilerin yanlış ideolojilerinden kaynaklanmaktadır.

Bu siyasal partilerin, yürürlükteki baskıcı ve otoriter rejime son verip demokrasiyi kurmak ve özgürlükleri getirmek için, nesnel çıkarları demokrasi ve özgürlüklerde bulunan büyük halk çoğunluğunun desteğini kazanmaya yönelik politikalar üreten uygulamaları gerekirken, demokrasi ve özgürlük düşmanı bu rejimin arkasında bulunan demokrasi ve özgürlük düşmanı sınıfsal güçlerden demokrasi ve özgürlük getirmelerini bekleyen, bu demokrasi ve özgürlük düşmanlarının demokrasi ve özgürlük getirebilecekleri yolunda halk yığınlarında kanılar ve beklentiler uyandıran yanlış ve zararlı politikaları, bu siyasal partilerin yanlış ideolojilerinden kaynaklanmaktadır.

Bu siyasal partilerin üreten uyguladıkları yanlış ve zararlı politikalar, sayılanlar ile sınırlı değildir. Ama, konu ile ilgili amaca ulaşıldığı düşüncesi ile şimdilik bu kadarını yeterli görüyoruz.

Kendilerini “demokratik sol - sosyal demokrat - sosyalist” olarak tanımlayan bu siyasal partilerin, ülkemizin ve halkımızın sorunlarının çözümü ile ilgili doğru politikalar üreten uygulayabilmeleri; kendilerini tanımladıkları gibi olabilmeleri, her şeyden önce, onların doğru ideolojik temele kavuşmalarına bağlıdır.