

Ağlayıp Yakınmakla Sorunlar Çözülmez

Av. METİN ÖZDEMİR *Berlin*

Ülkemizdeki sorunlar, çok küçük bir azınlığın dışında tüm halk kesimlerini etkilemektedir. Sorunların oluşmasının sorumlusu olan toplumdaki bu çok küçük azınlık, siyasal iktidarı kullanarak ulusal geliri ve ulusal ekonomik kaynakları yağmalarken uygulanan ekonomik politikaların sürekli olarak yoksullaştırdığı emekçi ve dar gelirli geniş halk kesimleri çok ağır yaşam koşulları altında ezilmektedir.

Ülkedeki soygun ve yağmayı yürütmek, emekçi ve yoksul halk kesimlerini baskı altında tutabilmek için yürürlüğe sokulan rejim ve uygulamaları, sürekli olarak kan ve gözyaşı akıtmaktadır.

Bu otoriter ve baskıcı rejimin yasal uygulamaları yanında, asker ve sivil güvenlik güçlerine mensup kişilerle belli bazı sivil kadrolardan oluşan yasadışı suç örgütleri rejimin politikaları doğrultusundaki uygulamalarını yasaların geçerli olmadığı koşullar içinde serbetçe yürütmektedirler.

Faili meçhul cinayetler devam etmektedir.

Kayıpların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Şehir ve köylerde yargısız ölüm ceza-

ları infaz edilmekte; insanlar, evlerinde ve sokaklarda öldürülmektedir.

İşkence, güvenlik güçleri tarafından sistematik olarak uygulanmaktadır.

İnsanlar düşüncelerinden dolayı, devletin asker-sivil güvenlik güçlerinin gözleri önünde faşist ve seriatçı güçlere toplu olarak yakıtılmakta; hatta bazen devletin güvenlik güçleri tarafından hedef gözetilip ateş edilerek öldürülmektedir.

Sorunlardan etkilenen geniş halk kesimlerine mensup insanlar gerek bireysel gerekse toplu olarak sorunlarını ve sorunlarının çözümü ile ilgili istemlerini çeşitli şekil, yöntem ve araçlarla kamuoyuna, yetkili ve sorumlulara duyurmak için feryat edip çırpınmaktadırlar. Ağlayıp yakınmaktan başka ellerinden hiçbir şey gelmemektedir.

Bu insanların hak ve çıkarlarını korumak için oluşturulan demokratik örgütler de, sorunları ve sorunların çözümü ile ilgili istemleri çeşitli şekillerde kamuoyuna duyurmaya, yetkili ve sorumlulara ulaştırmaya çabalamaktadır. Ama, onlar da sadece sızlanıp yakınmaktadırlar.

Gazete ve dergilerde halkın tüm kesimlerinden yurttaşların ağlayıp yakınmalarını duyuran haberlerden ve peri-

şan durumlarını gösteren resimlerden geçilmiyor. Televizyon programları, sorunlar altında inleyen yurttaşların içinde buldukları durumları yansıtan görüntülerle ve çektiklerini dile getiren haberlerle dolu. Ülkenin ve halkın sorunlarının çözümü konusunda görüş bildirme, öneri getirme görevi bulunan televizyon ve radyoların ilgili görevlileri de, gazete ve dergilerin başyazarları, köşe yazarları da sorunlardan doğrudan etkilenen yurttaşlar gibi sadece yakınmaktadırlar.

Halkı perişan eden bu ağır sorunların çözümüne ve halkın acılarının dinmesine bilimin öncülüğünde katkıda bulunması gereken ve sayıları her geçen gün artan üniversite ve yüksekokullardan tek tük yükselen bireysel yakınlama seslerinden başka çıt çıkmamaktadır.

Sorunlardan etkilenen halk kesimlerinin çıkarlarını siyasal olarak temsil ve koruma iddiasında olan siyasal partiler, bir taraftan sorunların oluşmasının ve bugünkü boyutlara ulaşmasının sorumluluğunu taşıyan sermaye sınıfının tutucu ve gerici siyasal partileri ile işbirliği yapıp onlara suç ortaklığı ederken diğer taraftan da siyasal olarak dolandırdıkları halk yığınlarına sorunları çözmek istiyorlarmış görüntüsünü vermek için so-

runlardan sürekli olarak yakınlama durmaktadırlar. Ama, sorunların çözümünden ve nasıl çözeceklerinden hiç söz etmemektedirler.

Sol adına ortaya çıkıp da mali sermayenin siyasal partilerinin suç ortakları ile koalisyon hükümetleri kurmaktan başka hiçbir şey düşünmeyen, sorunları çözmeye diye bir derdi bulunmayan, ama varlıklarını sürdürebilmek için sorunları dillerinden hiç düşürmeyen bir kısım küçük siyasal grupçuklar da sorunlardan sürekli olarak sızlanıp yakınmaktadırlar.

Sorunların oluşmasının sorumluluğunu taşıyan sermaye sınıfının sözcüleri de, sanki sorunların oluşmasının sorumlusu sermaye sınıfı değilmiş gibi, sorunlardan yakınmaktadırlar.

Sorunlardan etkilenenler, halka karşı sorunları çözmeye görevini üstlenenler, sorunları kamuoyuna ve yetkililere duyurma, çözüm önerileri getirme görevi bulunanlar, bilim adına sorunların çözümüne katkıda bulunma görevi ile yükümlü olanlar, sorunların oluşmasının sorumluluğunu taşıyanlar, sorunlardan sadece ağlayıp yakınmaktadırlar.

Herkes ağlıyor, herkes yakınıyor. Peki, sorunları kim ve nasıl çözecek? Sorunların kimler tarafından ve nasıl

çözülebileceği konusunda yazılan, söylenen ciddi hiçbir şey yok.

Sorunlardan etkilenen ve sorunların çözülmesinde çıkarı bulunan toplumsal güçler, onların çıkarlarını siyasal olarak temsil ve korumayı üstlenenler, sorunların çözümünü gerçekten isteyen ve amaç edinenler, sadece ağlayıp yakınmanın sorunları çözmediğini artık görmelidirler. Sorunların çözümü için neler yapılması ve yapılacaklara nereden başlanması gerektiğini doğru olarak belirleyip yapılacakları yapmaya başlamalıdır.

Sorunların çözüm yeri siyasal iktidardır.

Sorunların çözümü, ancak, siyasal iktidar sorununun, sorunlardan en çok etkilenen ve sorunları çözmekte en çok çıkarı bulunan emekçi toplumsal güçler lehine çözülmesi ile olanaklı hale gelecektir.

Siyasal iktidar sorununun emekçi toplumsal güçler lehine çözümü ise ancak, emekçilerin sınıfsal temeldeki siyasal örgütleri tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Bu bakımdan, her şeyden önce, sorunları çözmeye çabaları siyasal iktidar sorununu emekçi toplumsal güçler lehine çözecek sınıfsal temeldeki siyasal örgütlenmeyi oluşturmaya yönelmelidir.