

Sorunları Kim ve Nasıl Çözecek?

Av. METİN ÖZDEMİR *Berlin*

Ülkemiz ve halkımız, çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Her geçen gün biraz daha büyüyen ve çoğalan bu yakıcı sorunları, kim ve nasıl çözecektir?

Toplumsal sorunların çözümü, devlette egemenlik ve siyasal iktidar sorunlarının çözümü ile bağlantılıdır.

Toplumsal sorunların çözüm yeri siyasal iktidardır. Sorunların çözümüne ve bu çözümlerin nasıl olacağına siyasal iktidarlar karar verir. Örneğin: Yasa-ların nasıl olacağına; demokrasinin, hak ve özgürlüklerin daraltılıp veya genişletilmesine; ulusal gelirin nasıl artırılıp, nasıl paylaşılacağına; siyasal, hukuksal, sosyal, kültürel, ekonomik ve daha başka birçok konuda siyasal iktidarlar karar vermektedir. Toplumsal sorunların çözümünde belirleyici olan siyasal iktidardır.

Sorunların oluşmasının ve sürekli büyü-yüp çoğalmasının sorumlusu olan sermaye sınıfı, egemenliği kullanmayı ve siyasal iktidara gelmeyi tekelinde bulundurmakta; sorunlardan etkilenen büyük çoğunluğun siyasal iktidara gelmesini ve sorunların nasıl çözüleceği konusunda söz sahibi olmasını, gerekli gördüğünde zor kullanarak önlemektedir.

Sorunların oluşmasını belirleyen ve sorunlardan etkilenmeyen toplumdaki bu çok küçük azınlığın, sorunları çözmesi olanaklı değildir.

Ülkemizin ve halkımızın sorunlarını, ancak sorunlardan etkilenen ve sorunları çözmekte çıkarı bulunan emekçi toplumsal güçler çözebilecektir.

Emekçi toplumsal güçlerin sorunları çözebilmesi, sorunların nasıl çözüleceğine halkın özgürce karar verebilmesi ile olanaklı hale gelecektir.

Emekçi toplumsal güçler, sorunları nasıl çözecektir?

Devlette iktidar sorunu; egemenliğin kullanılması ve egemenliğin kullanıldığı devlet organlarının oluşma, işleme, ilişki ve yapılması sorunlarının çözümü kapsamında, siyasal olarak ve sınıfsal temelde çözülür.

Devlette egemenlik ve iktidar sorununu çözümünü, siyasaldır. Bu siyasal çözüm, ancak siyasal örgütlenmeler tarafından gerçekleştirilir. Tek başına demokratik örgütlenme ve çalışma, siyasal iktidar sorununu çözemez. Demokratik örgütlenme siyasal iktidar sorununu çözecek olan siyasal örgütlenme ile işbirliği yaptığı ve demokratik çalışmalar siyasal çalışmalarla bağlantılı olarak yürütüldüğü takdirde, siyasal iktidar so-

rununun istenilen doğrultuda çözümüne ve dolayısıyla sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.

Devletin sınıfsal niteliğinin doğal gereği ve sonucu olarak, egemenlik ve siyasal iktidar sorunları sınıfsal temelde çözülür. Hangi temelde çözülmek istenirse istensin, tüm öznel isteklerden bağımsız olarak, siyasal iktidar sorununu çözümünü nesnel olarak sınıfsal temelde gerçekleşir. Bu bakımdan, siyasal iktidar sorunu, ancak sınıfsal temeldeki siyasal örgütlenmeler tarafından çözüme kavuşturulur. Din ve mezhep temelinde, etnik temelde, cinsiyet temelinde ve benzeri sınıf dışı temellerde oluşturulacak siyasal örgütlenmeler, sınıfsal temelde çözülen siyasal iktidar sorununu örgütlenen bu temellerde çözemeyiz.

Gerek tek başına demokratik örgütlenmeler ve gerekse sınıf dışı temellerdeki siyasal örgütlenmeler siyasal iktidar sorununu çözemeyecekleri için, toplumsal sorunların istenilen doğrultuda çözümüne de ulaşamazlar.

Hal böyle iken, ülkemizdeki durum neden böyledir?

Sorunların çözülmesinde çıkarı bulunan ve sorunları çözecek olan emekçi toplumsal güçlerin bazı kesimleri, siyasal örgütlenme ve çalışmayı yok sayarcasına, sorunları çözmeye çabalarını siyasal platformun dışına taşıyıp siya-

sal olmayan örgütlenme ve çalışmalarla sınırlı tutma eğilimi sergilemektedirler.

Sorunların sadece siyasal olmayan örgütlenme ve çalışmalarla çözülebileceği konusunda halk yığınlarında yanlış kanılar ve beklentiler uyandırıp, onları siyasal iktidar sorununu ve sorunları çözecek siyasal örgütlenme ve çalışmalardan uzaklaştırarak iktidar sorununu çözmek ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak olanaklı değildir.

Sorunlardan doğrudan etkilenen ve sorunları çözecek olan emekçi toplumsal güçlerin belli kesimlerinin siyasal iktidar sorununu ve sorunları çözecek sınıfsal temeldeki siyasal örgütlenmenin oluşmasına katkıda bulunmaları gerekirken, sorunların oluşmasının sorumlusu sermaye sınıfı ve onun siyasal iktidarlara yerine, dini, etnik ve benzeri kavramları koyarak sorunların arkasındaki güçleri etnikleştirip etnik temelde, dinselleştirip din ve mezhep temelinde siyasal örgütlenmelere gitmek suretiyle siyasal iktidar sorununu çözmeleri ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaları olanaklı değildir.

Tüm bunlar, sorunları çözecek olan emekçi toplumsal güçlere yanlış hedefler gösterip, onları bu yanlış hedeflere yönelmek suretiyle siyasal iktidar sorununu ve sorunların çözümüne katkıda bulunacak doğru yoldaki çalışmalar-

dan uzaklaştırarak, sorunları çözmeye isteklerinden bağımsız olarak, siyasal iktidar sorununu ve sorunların çözümüne katkıda bulunma yerine, sorunların oluşmasının sorumluluğunu taşıyan ve her ne pahasına olursa olsun siyasal iktidarı bırakmak istemeyen sermaye sınıfının çabalarına katkı yapar.

Sorunların oluşmasının ve ülkemizin bu duruma gelmesinin sorumluluğunu taşıyan sermaye sınıfı, bir taraftan emekçi toplumsal güçlerin sınıfsal temelde siyasal olarak örgütlenmelerini anayasal düzeyde yasaklayıp onların siyasal iktidar sorununu kendi lehlerine çözmelerini önlemek isterken, diğer taraftan da sorunları çözmeye çabalarını siyasal platformun dışına taşıma, siyasal olmayan örgütlenme ve çalışmalarla sınırlı tutma yaklaşımlarını sistemli olarak överek ve özendirerek propaganda yapmak suretiyle onları yanıltıp siyasal iktidar sorununu çözecek doğru yoldaki çalışmalardan uzaklaştırmak istemektedir.

Sorunları çözecek olan emekçi toplumsal güçler ve onların çıkarlarını temsil ve korumayı üstlenenler, bugüne kadar tutulan yolun ve tutulan bu yolda yapılanların sorunların çözümüne yetmediğini, aksine, sorunların büyüyerek çoğaldığını ve yapılması gerekli daha başka görevler bulunduğunu artık görmelidirler.

Her şeyden önce yapılması gerekli olan, siyasal iktidar sorununu emekçi toplumsal güçler lehine çözecek sınıfsal temeldeki siyasal örgütlenmeyi oluşturmaktır.