

# Yurtdışındaki Saldırıları Üzerine...

Av. METİN ÖZDEMİR *Berlin*

Yıllardan beri Federal Almanya Cumhuriyeti (FAC)'nde ve Avrupa'nın diğer bazı ülkelerinde, toplumun belli çevrelerinden insanlar tarafından belli kesimlerden insanlara karşı, çeşitli şekil, yöntem ve araçlarla ve çoğu kez ölümlerle sonuçlanan saldırılar yürütülmektedir. Bu saldırılar, Hoyerswerda olayları ile toplu insan grupları tarafından toplu insan gruplarına karşı açığa yürütülen ve can güvenliğini yok eden yeni bir niteliğe ulaşmış; Möln, Solingen, Lübeck olayları ile çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek ayrımı yapılmaksızın, insanların uykularında yakılarak öldürüldüğü olaylar halini almıştır.

Saldırıları her tarafta yoğun bir şekilde yürütülmektedir.

Her gün yeni saldırı haberlerini radyo ve televizyonların haber bültenlerinden dinlemek, hava raporu dinlemek kadar olağan bir hale gelmiştir. Gazeteler bu gibi saldırı haberlerine artık ya hiç yer vermemekte ya da iç sayfalarında çok kısa olarak yer vermektedirler.

Yurtdışında yaşayan Türkiyeliler, bu saldırılardan en çok etkilenen topluluklardan birisidir.

Saldırıları kimlerin, kimlerle beraber, kimlere karşı, neler yaparak, nasıl önleyebileceğini; saldırıların kimler tarafından, kimlere karşı, neden ve nasıl yürütüldüğünü; saldırıların arkasında hangi toplumsal ve siyasal güçlerin bulunduğu açıkığa kavuşması belirleyecektir.

## Saldırıları kimlere karşı yürütülüyor?

Saldırıların doğru olarak tanımlanabilmesi ve önlenmesi için, her şeyden önce saldırıların kimlere karşı yürütüldüğünün açık ve kesin bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Saldırıları ırk temelinde yürütülüyor.

yor.

Saldırıları Alman ırkından olmayan herkese yönelik değil. Alman ırkından olmayan, başka bazı ırklara mensup insanların saldırılardan etkilenmiyorlar. Örneğin: Yunanlılar, İtalyanlar, Danimarkalıları vs. saldırıya uğramıyorlar.

Buna karşın Alman ırkından olan belli toplumsal kesimlere mensup insanlar da saldırıya uğruyor, yaralanıyor, öldürülüyorlar. Örneğin: Evsiz barksızlar, sakatlar, yaşlılar ve toplumun bu zayıf kesimlerine yardım etmek isteyen Hıristiyan din adamları ve Alman ilericileri.

Saldırıları yurttaşlık temelinde yürütülüyor.

FAC yurttaşları olmayan bazı başka devletlerin yurttaşları saldırılardan etkilenmedikleri halde, FAC yurttaşları olan bazı toplumsal kesimlere mensup insanların saldırılardan etkilenmektedirler. Örneğin İngilizler, Fransızlar, İsviçreli vs. saldırıya uğramıyorlar.

Buna karşın FAC yurttaşları olan Türkler, Araplar, Yahudiler, Persler, Latin Amerika ülkelerinden gelenler vs. saldırılardan etkilenmektedirler.

Saldırıları din temelinde yürütülüyor.

Bazı ülkelerden gelen Hıristiyan olmayan insanlar saldırılardan etkilenmedikleri halde diğer bazı ülkelerden gelen ve Hıristiyan olan insanlar saldırılardan etkilenmektedirler.

Saldırıları kıta temelinde yürütülüyor.

Avrupa'nın bazı ülkelerinden gelen insanlar saldırılardan etkilenmedikleri halde, Avrupa'nın diğer bazı ülkelerinden gelen insanlar saldırıya uğramaktadır. Örneğin Polonyalıları, Romenler, Bulgarlar vs. saldırılardan etkilenmedikleri halde İspanyollar, İngilizler, Fransızlar vs. saldırılardan etkilenmektedirler.

Asya kıtasından Japonlar saldırıların

dan etkilenmediği halde; Hintliler, Vietnamlılar, Türkler vs. etkilenmektedirler. Hatta Japonya Büyükelçiliği'nin, Vietnamlılarla karıştırılarak saldırıya uğramaları için giyimlerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda Japon kolonisine bir genelge gönderdiği basına yansımıştır.

Amerika kıtasından Birleşik Amerikalılar, Kanadalılar saldırılardan etkilenmedikleri halde Latin Amerika ülkelerinden gelen insanlar saldırılardan etkilenmektedirler.

Saldırıları renk temelinde yürütülüyor.

Sarı renkli Vietnamlılar saldırılardan etkilediği halde, Japonlar etkilenmemektedir.

Afrikalı siyahlar saldırılardan etkilediği halde, ABD'li siyahlar saldırılardan etkilenmemektedir.

Aynı renkten bazı ulusların mensupları saldırılardan etkiledikleri halde, diğer bazılarının mensupları etkilenmemektedirler.

Saldırıları, yoksul ülkelerden gelen yoksul insanlara karşı yürütülmektedir.

Saldırıları, toplumdaki evsiz barksızlar, sakatlar, yaşlılar gibi toplumun zayıf kesimlerine mensup insanlara karşı yürütülmektedir.

Saldırıları, toplumun bu zayıf kesimlerine mensup insanlara yardım etmek isteyen Hıristiyan din adamlarına ve kiliseye de yöneliktir.

Saldırıları sınıfsal temelde yürütülmemektedir.

Saldırıları yürüten güçler ve örgütler, Alman faşizminin tüm mirasına sahip çıkan ve onun geleneksel özelliklerini taşıyan; bu mirasa ve geleneksel özelliklere güncel katkıları yapan; ırkçılığı ideolojik ve politik olarak teoride savunan ve pratikte uygulayan bu faşist siyasal güçler ve örgütlerdir.

Saldırıları planlayan, uygulayan ve yürütenlerin faşist güçler olmasına karşın, saldırılara katılanların hepsinin ay-

nı siyasal görüşleri paylaştığı söylenemez.

Saldırıların siyasal nitelikli olmasına ve siyasal amaçlarla yürütülmesine karşın, saldırılara katılanların hepsinin siyasal nedenlerle katıldığını söylemek de olanaklı değildir. Hiçbir siyasal amaç gütmeksizin, ekonomik ve sosyal nedenlerle saldırılara katılan birçok insan var. Özellikle yeni eyaletlerde saldırılara katılan genç insanların büyük bir çoğunluğu, geçiş döneminin ideolojik bunalımı içinde, ağır ekonomik ve sosyal koşullar altında, siyasal olmayan nedenlerle saldırılara katılmaktadırlar.

Bu faşist siyasal saldırıları yürüten ve siyasal nedenlerle katılanlarla, siyasal olmayan nedenlerden dolayı katılanları birbirinden ayırmak ve aynı kefeye koymamak gerekir.

## Saldırıları siyasal

Bütün ülkelerde ve toplumlarda, birbirleriyle çok çeşitli ve karmaşık toplumsal ilişkiler içinde bulunan insanlar arasında, çok çeşitli nedenlerle çok çeşitli anlaşmazlıklar ve olaylar meydana gelmektedir. Bu olaylarda insanlar bazen hakarete uğramakta, dövülmekte, çeşitli şekillerde yaralanmakta ve hatta öldürülmektedirler. Örneğin ticari ilişkilerden, iş ilişkilerinden, kadınerkek ilişkilerinden ve benzeri diğer sosyal ilişkilerden.

Kişisel ilişkilerden, kişisel nedenlerle meydana gelen; kişisel amaçlarla, kişisel olarak yürütülen bu gibi olaylar, hukuk dilinde 'adli olaylar' olarak adlandırılır.

Fakat konumuzu oluşturan saldırı olayları, bu 'adli olaylardan' ayrı ve farklı olaylardır. Bu olaylar, belli siyasal güçler ve örgütler tarafından, belli bir sınıfsal ideolojiye göre sınıfsal temelde yürütülen, siyasal nedenli, siyasal faili, siyasal amaçlı ve siyasal nitelikli olaylardır.

Siyasal nitelikli bu olaylar doğru olarak tanımlanmalı ve adı doğru olarak konmalıdır. Ne gibi siyasal olaylar oldukları doğru ve açık bir şekilde söylenmelidir.

Olayların önlenmesi için bunun yapılması zorunludur.

Bugüne kadar olaylar hep sadece 'yabancı düşmanlığı', 'ırkçılık' olarak adlandırılmıştır. Halbuki yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi saldırılar Alman ırkından olmayan herkese yönelik olmadığı gibi FAC yurttaşları olmayan herkese de yönelik değildir. Bundan başka, saldırılar, FAC yurttaşları olan belli toplumsal kesimlere mensup insanlara yönelik olduğu gibi, Alman ırkından olan belli toplumsal kesimlere mensup insanlara da yöneliktir. Bu bakımdan, olayları çok basit ve yüzeysel bir şekilde 'ırkçılık', 'yabancı düşmanlığı' olarak adlandırmak, olayları yanlış olarak tanımlamaktır. Sonra 'ırkçılık', 'yabancı düşmanlığı' gibi siyasal çizgiler yoktur. İrkçi ve yabancı düşmanı olan siyasal çizgiler vardır. 'İrkçi', 'yabancı düşmanı' görüntülü insan düşmanlığını ideolojik ve politik olarak savunan ve pratikte uygulayan siyasal çizgiler, siyasal güçler ve örgütler vardır.

Bu faşist siyasal güçler ve örgütler tarafından yürütülen bu saldırılar, faşist karakterli siyasal saldırılardır.

Yoksul ülkelerden gelen yoksul insanları, korkutup sindirerek ülkelerine zorla geri döndürmeye ve dönmedikleri takdirde onları yok etmeye; toplumun ve devletin maddi ve manevi dayanışmasına muhtaç olan, toplumun en zayıf kesimlerine mensup insanları, 'devlete ve topluma yük oluyorlar(!)' gerekçesiyle ortadan kaldırmaya; bu insanların çıkarlarını temsil ve korumayı üstlenen ilericiler siyasal güçleri indirip baskı altına almaya; bu insanlara yardım etmek isteyen Hıristiyan din adamlarına ve kiliseye yönelik bu saldırılar, faşist siyasal güçler ve örgütler tarafından 'ırkçı' ve 'yabancı düşmanı' görüntülerde ve fakat gerçekte ırk, din, yurttaşlık ayrımı yapılmaksızın sınıfsal temelde yürütülen, faşist karakterli siyasal saldırılardır.