

Türkiye'de Baskılar ve Kürtler

Av. METİN ÖZDEMİR

BERLİN - Sınıflı toplumlarda insanlar çeşitli baskılar altında yaşadılar ve halen yaşamaktadırlar.

Bu toplumlardaki temel çelişki sınıf çelişkisi olduğu için, temel baskı da sınıfsal baskıdır. Yani, toplumdaki egemen sınıf tarafından diğer sınıflara uygulanan baskıdır. Bu baskı, sınıf tarafından, sınıf temelinde uygulanan ve sınıf temelinde etkilenen baskıdır.

Bu temel baskıdan başka, toplumda belli gruplara mensup olan insanlar, bu gruplara mensup olmaktan dolayı da baskı görmektedirler. Örneğin belli bir dine, mezhebe, etnik gruba, cins vb. gruplara mensup olan insanlar, bu mensubiyetlerinden dolayı da baskı görebilirler. Bu baskı da, toplumdaki egemen sınıf tarafından uygulanır.

Ama baskı bir gruba yöneliktir; baskıdan etkilenme, grup temelindedir. Baskı sınıfsal kaynaklı, ama grupsal etkilidir.

Türkiye'de yaşayan insanlar da, sınıflı toplumlarda varolan bu baskılardan aynı şekilde etkilenirler.

Türkiye toplumundaki temel baskı da, sınıfsal baskıdır. Toplumdaki egemen sınıf tarafından diğer sınıflara uygulanan bu baskı, değişen koşullara göre, şiddeti azalarak veya artarak toplumdaki belirleyici baskı olarak varolmuş ve halen varlığını sürdürmektedir.

Devlette yürürlükte olan rejimlerin sınıfsal tabanlarının görece genişlemesine veya daralmasına bağlı olarak, çok geniş halk kesimleri, din, dil, etnik köken ayrımı olmaksızın, sadece sınıfsal konularına, sınıfsal istemlerine ve sınıfsal temelde örgütlenmelerine göre bu baskıdan etkilenirler.

Türkiye'de yaşayan Kürtler de, her şeyden önce Türkiye toplumunun bireyleri olarak, sınıfsal konularına göre, toplumda varolan sınıfsal baskılardan herkes gibi etkilenmektedirler.

Bu sınıfsal baskılardan başka, sadece Kürt oldukları için de baskı görmektedirler. Kürtlere uygulanan bu grupsal-ulusal baskı da, toplumdaki egemen sınıf tarafından uygulanmaktadır. Baskının kaynağı sınıfsal, etkisi grupsal-ulusaldır.

Bu baskıların ortadan kaldırılmasına, azaltılmasına yönelik yapılacak çalışmalarda belirleyici derecede öneme sahip konulardan birisi, baskıların kimler tarafından, kimlere karşı, neden ve nasıl yapıldığı ve baskıların arkasında hangi toplumsal güçlerin bulunduğudır.

Baskıların ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaların kimlerle beraber, kimlere karşı ve nasıl yürütülmesi gerektiğini, bu sorulara verilecek cevaplar belirleyecektir.

Baskıları kim, kime karşı, neden ve nasıl yapıyor?

Toplumda varolan baskıları, kimlerin, kimlere karşı, neden ve nasıl uyguladığının açıklanması, baskıların kimler tarafından, kimlere karşı, nelerin ve nasıl yapılarak ortadan kaldırılacağı veya azaltılabileceği konularına da açıklık getirecektir.

Toplumda varolan baskıları, devlete egemen olan toplumsal sınıf, devletin sınırları içinde sahip olduğu karşı konulmuş nitelikteki üstün gücü, devletin ayırt edici niteliği olan egemenliği kullanarak uygulamaktadır.

Sınıflı toplumlardaki her devlet tipinde, devlete egemen olan toplumsal sınıf, diğer toplum-

sal sınıfları sömürebilmek ve sınıfsal egemenliğini sürdürürebilmek için, devlet aygıtının yapılmasına ve yürürlükte olan rejim içinde işleyiş biçimine göre, devlet iktidarını kullanarak diğer toplumsal sınıflara bu baskıları uygular.

Demek ki, sınıflı toplumlarda varolan tüm baskıların arkasındaki güç ve baskıların uygulayıcısı, devlete egemen olan toplumsal sınıftır.

Sınıflı toplumlarda, devlete egemen olan sınıf tarafından diğer sınıflara karşı uygulanan ve toplumda belirleyici temel baskı olan sınıfsal baskıda etkileme de, etkilenme de sınıfsal temelde olur. Baskının kaynağı da, etkisi de sınıfsaldır.

Kişinin, baskı yapan veya baskı gören sınıflardan hangisi içinde yer alacağını; din, dil, etnik köken, mezhep vs. ayrımı olmaksızın, sadece üretim sürecindeki konumu belirler.

Demek ki, sınıfsal baskıda, gerek baskıları uygulayan ve gerekse baskılardan etkilenen sınıflar içinde her etnik kökenden, dinden, mezhepten, cinsiyetten insanlar bulunabilir. Sınıfsal baskıyı uygulamada ve bu baskıdan etkilenmede sınıf dışı kimliklerin önemi yoktur.

Sınıflı toplumlarda, belli bir gruba mensup olan insanlara, bu gruba mensup oldukları için egemen sınıf tarafından uygulanan baskıda ise, baskı sınıf tarafından uygulandığı ve sınıfsal kaynaklı olduğu halde, baskıdan etkilenme grupsal temeldedir. Ama bu gruba yönelen baskılardan, sömürülen ve ezilen sınıflar da dolaylı olarak sınıfsal temelde etkilenirler.

Türkiye toplumundaki sınıfsal baskı da; toplumdaki egemen sınıf, sermaye sınıfı tarafından devlet iktidarı yürürlükteki rejim içinde ve rejime göre kullanılarak diğer sınıflara karşı uygulanmaktadır. Egemen sınıf tarafından sınıf temelinde diğer sınıflara karşı uygulanan bu baskı, hem sınıfsal kaynaklı hem de sınıfsal etkili bir baskıdır.

Demek ki, Türkiye'de varolan sınıfsal baskıları, çeşitli etnik kökenden insanın oluşturduğu Türkiye toplumunun egemen sınıfı, yine çeşitli etnik kökenden insanın oluşturduğu sömürülen sınıflara karşı uygulamakta; sömürülen sınıflara mensup tüm insanlar, etnik köken farkı olmaksızın, bu baskılardan etkilenmektedir.

Demek ki, Türk, Kürt ve diğer etnik kökenlerden sermayedarların oluşturduğu Türkiye toplumunun egemen sınıfı, sermaye sınıfı; Türk, Kürt ve diğer etnik kökenlerden insanların oluşturdukları sömürülen sınıflara, devlet iktidarını yürürlükteki rejim içinde kullanarak bu sınıfsal baskıları uygulamaktadır.

Türkiye toplumunda yaşayan Kürtlerin, Kürt oldukları için gördükleri baskıları da; Türk, Kürt ve diğer etnik kökenlerden sermayedarların oluşturduğu Türkiye toplumunun egemen sınıfı, sermaye sınıfı, devlet iktidarını yürürlükteki rejim içinde kullanarak uygulamaktadır.

Türkiye toplumunun egemen sınıfı; Kürtlere, Kürt oldukları için uyguladığı bu grupsal-ulusal etkili baskıları da, sınıfsal çıkarları ve amaçları için uygulamaktadır. Kürtlere, Kürt oldukları için yönelen bu grupsal-ulusal etkili baskılar da, sınıfsal kaynaklı ve sınıfsal amaçlıdır.

Demek ki, Türkiye toplumunda yaşayan Kürtlerin, Kürt oldukları için gördükleri baskıları uygulayanlar; Türk, Kürt ve diğer etnik kökenlerden insanların oluşturduğu, Türkiye sermaye sınıfıdır. Demek ki, Türkiye toplumunda varolan tüm baskılar, Türk, Kürt ve diğer etnik kökenlerden sermayedarların oluşturduğu Türkiye sermaye sınıfı tarafından uygulanmaktadır.

Bu bakımdan, bu baskıların arkasına "Türkiye sermaye sınıfı" yerine "Türkleri", "sınıf"

kavramı yerine "ulus" kavramını koyarak baskıların arkasındaki gücü etnikleştirme, gerçeklere uymayan ve bilimsel olmayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla, baskıların ortadan kaldırılmasına ve azaltılmasına katkıda bulunmak da olanaklı değildir. Aksine, bu yanlış yaklaşım, baskıların ortadan kaldırılması, azaltılması konusundaki isteklerden bağımsız olarak; baskıları ortadan kaldırmak, azaltmak için savaşım veren demokrasi ve özgürlük yanlısı güçleri yanlış hedeflere yönlendirir; baskıları devam ettirebilmek için kendisini gizlemeye çabalayan, baskıların arkasındaki gerçek güç ve baskıların uygulayıcısı Türkiye sermaye sınıfının bu çabalarına katkı yapar.

Baskıların ortadan kalkmasına yönelik yapılacak çalışmalarda önemli olan diğer bir konu da, hangi baskının ulusa, hangi baskının sınıfa yönelik olduğunun; hangi baskının sınıfsal, hangi baskının ulusal temelde etki yaptığının çok açık ve kesin olarak saptanması ve belirlenmesidir. Baskıların ortadan kaldırılmasına, azaltılmasına yönelik çalışmaların başarısı, bu baskıların doğru olarak tanımlanmasına, aralarındaki ayrımın doğru olarak yapılmasına bağlıdır.

Baskılar nasıl ortadan kaldırılacak, azaltılacak?

Bu baskılar kim tarafından, nasıl ortadan kaldırılacak, azaltılacaktır?

Baskıların ortadan kaldırılması, azaltılması; ya bu baskıları uygulayan egemen sınıfın elinden egemenliği alınmak suretiyle ya da bu egemenliğin kullanıldığı devlet aygıtının yapısını, devlet organlarının oluşma, işleme ve ilişkilerini belirleyen kuralları ve koşulları değiştirmek suretiyle olur.

Baskıların ortadan kaldırılabilmesi, azaltılabilmesi; ancak devlet aygıtının yapısını ve rejimi demokratikleştirmekle; demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri çağdaş ölçü ve güvenceleri ile devlet ve toplum yaşamına hâkim kılma ile olur.

Bunları gerçekleştirmek ise, devletteki siyasal iktidar sorununu demokrasi ve özgürlüklerde en çok çıkarı olan; baskıların ortadan kaldırılması, azaltılmasından yana olan toplumsal güçler lehine çözecek siyasal örgütlenmenin oluşturulması ve bu siyasal örgütlenmenin iktidar sorununu kendi lehine çözmesi ile olur.

Siyasal iktidar sorununu demokraside ve özgürlüklerde en çok çıkarı olan toplumsal güçler lehine çözecek olan siyasal örgütlenme ise, ancak, bu toplumsal güçlerin sınıfsal temeldeki siyasal örgütlenmesidir.

Demek ki, demokrasi ve özgürlüklerde en çok çıkarı olan toplumsal güçler, sınıfsal temelde oluşturacakları siyasal partileri ile, egemenlik ve siyasal iktidar sorunlarını kendi lehlerine çözecek; devlet yapısını, rejimi ve toplumu demokratikleştirerek; demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri çağdaş ölçüleri ve güvenceleri ile tam bir geçerliliğe kavuşturarak baskıları ortadan kaldıracak, azaltabilirler.

Sınıf dışı bir temelde, örneğin etnik temelde, din veya mezhep temelinde ve benzeri diğer temellerde oluşturulacak siyasal örgütlenmeler, sınıfsal temelde çözülen egemenlik ve siyasal iktidar sorunlarını, demokrasi ve özgürlüklerde çıkarı olan toplumsal sınıfların lehine çözemeyecekleri için, baskıların ortadan kaldırılmasına, azaltılmasına da katkıda bulunamazlar. Bu yazımızda, Türkiye toplumunda varolan baskıların ortadan kaldırılmasına, azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla, bazı düşüncelerimizi dile getirmeye çalışırken, Türkiyeli tüm

solculara da seslenmek istedik.

Önce, özellikle, sol adına ortaya çıkan ve sol sözcüğünü dillerinden düşürmeden, halk yığınlarına demokrasi ve özgürlük vaat ederek onların desteğini toplayan; ama, halka demokrasi ve özgürlük getirme, baskıların ortadan kaldırılması, azaltılması için çaba gösterme yerine; baskıları uygulayan demokrasi ve özgürlük düşmanlarına destek güç olmayı üstlenerek, baskıların devamına yardım eden; sola, solculuğa ve halkın güvenine ihanet ederek, solu-solculuğu halk yığınlarının yanında itibardan düşüren ve bugünkü duruma getirenlere seslenmek istedik.

Ayrıca, Türk solcusu olarak ilkel sol politika yapıp Türklerin ve Kürtlerin desteğini kazanarak baskıların ortadan kaldırılmasına, azaltılmasına katkıda bulunma yerine; doğru sol politika yaparak kendi halkının desteğini kazanmayı beceremeyince, solculuğu Kürt dalkavukluğuna indirgeyerek Kürtlerin sırtından solculuk yapmaya soyunan; ilkel solculuk ve Kürt dostluğu yerine, ilkesiz Kürt dalkavukluğu yaparak bunu da solculuk diye satmaya çalışanlara seslenmek istedik.

Bu arada, bize neler söyleyeceklerini çok iyi tahmin edebildiğimiz Kürt solcularına da seslenmeyi görev bildik.